

Ngày 22 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:16-17 (1)

**Chủ đề:** *Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội.*

**Trọng tâm:** Thật khó để đọc được con mắt của người khác, nhưng về mặt, thái độ của bộ mặt của người ta sẽ bộc lộ ý tưởng của người ấy qua ánh mắt của người đó và Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài biết rõ lòng và trí tưởng của loài người. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh gọi thái độ của người ta là cách nhìn, cách nghe và cách làm việc của người ta sẽ bộc lộ sự chống đối, sự coi thường, sự coi khinh và sự kiêu ngạo. Khi Đức Chúa Jêsus Christ còn đang thi hành chức vụ làm chứng cho Lẽ thật, Ngài đã cảnh cáo người ta về cách người ta nghe những Lời Ngài rao giảng, không phải chỉ là nghe Ngài trực tiếp, mà ngay cả khi người ta nghe Lời Đức Chúa Trời qua môi miệng của các tôi tớ của Chúa, cho tới khi tận thế. Vì muôn vật nơi thế gian này đều ở trong Đức Chúa Trời và chẳng có vật chi được giấu khỏi sự sáng của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham rằng, Sa-ra, vợ của người sẽ sanh một con trai cho người, thì Sa-ra có cười thầm, nhưng Đức Chúa Trời biết điều đó, nên Ngài phán rằng: *Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại cùng người, và Sa-ra sẽ có một con trai. Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu! Nhưng Ngài phán rằng: Thật người có cười đó!* Vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là không thể dò được, nên rất nhiều người đã để cho quyền lực của ma quỷ lừa dối mà tự nhảy vào chức vụ mà chỉ những người nào được Đức Chúa Trời chỉ định thì mới được nhận lấy, như Ngài đã chỉ định A-rôn ngày xưa và đối với chính Con một của Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, cũng được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ định từ trước khi Con một của Ngài được sanh ra trong xác thịt của loài người trên đất này, ấy là để loài người nhìn biết tầm quan trọng của sự cai trị của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự trên đất này. Người có con mắt kiêu ngạo sẽ không thể thấy được những sự đã chép trong Kinh Thánh và đó là một cái bẫy dành cho những kẻ không kính sợ Danh Đức Giê-hô-va và không yêu mến Lời của Đức Chúa Trời. *Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ đã biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lằm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dối đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;*  
**Kinh-Thánh tham khảo:** Sáng thế ký 18; Thi-Thiên 145; Rô-ma 1;

Ngày 23 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:16-17 (2)

**Chủ đề:** *Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội.*

**Trọng tâm:** Cái lưỡi là một quan thể nhỏ trong một thân thể, như bánh lái của một con thuyền, khi được điều khiển bởi người lái khoé mạnh cả về thân thể và trí tuệ, thì con tàu đó sẽ được an toàn khi di chuyển trên sông, trên biển. Nhưng nếu người lái tàu bị say xỉn hoặc quá mệt mỏi mà ngủ gật, thì con tàu đó có thể bị phá huỷ nếu nó đâm vào đá hoặc va vào bãi cạn. Tự cái lưỡi không thể làm gì cho đến khi linh hồn người đó sai khiến nó. *Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thân kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.* Lời nói của người nào là bằng chứng về tình trạng sống thật của linh hồn người đó, một khi đã được nói ra thì sẽ mang lại hậu quả cho chính người đã nói các lời của mình nói ra, tùy theo mức độ so chiếu với tiêu chuẩn Thánh cho Đức Giê-hô-va mà người ta sẽ lãnh hậu quả hoặc tốt, hoặc xấu cho người đã nói các lời đó. Lưỡi dối trá là nói về các lời người ta đã nói ra nghịch lại Lời của Đức Chúa Trời hoặc giả mạo Lời Đức Chúa Trời, hoặc để lừa dối người khác, dù bề ngoài có vẻ như là một việc nhỏ, như nói đùa, nói giỡn nhưng hậu quả thì không thể lường được mức độ thiệt hại bởi lời nói đó gây ra. Thời kỳ sau rốt này, sự lừa dối, lừa đảo, lừa gạt đã khiến thế gian trở nên khủng hoảng về niềm tin giữa người với người, giữa quốc gia này với quốc gia khác và nó ảnh hưởng niềm tin của loài người trong mọi lĩnh vực bởi vì cái lưỡi của người ta trở thành cái bẫy cho chính những người tưởng như là trong sạch, tưởng như là khôn ngoan và thông sáng, bởi vì cái tai của người ta luôn phải nghe những lời người ta nói với mình hay là lời người ta nói qua các phương tiện truyền thông và người ta khó có thể phân biệt được các thông tin đó là thật hay là giả mạo. Chúng ta đang đối diện với Lời Đức Chúa Trời phán về cái lưỡi của những người được xưng là tuyển dân của Đức Chúa Trời và những cái lưỡi thuộc về những người được Lời Chúa dạy dỗ. Khác với cái lưỡi của các giáo sư giả, của tiên tri giả sẽ gây thiệt hại cho những người nghe mà không có Thần của Chúa cai trị và bảo vệ. Vì người ta sẽ nói lại những lời họ đã nghe mà không được kiểm chứng theo Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Để bảo vệ sự sống của linh hồn mình, thì ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi linh hồn người tin Chúa phải được thấp sáng bằng quyền phép của Đức Thánh Linh và của Lẽ thật cùng phải biết cầm giữ môi miệng mình.  
**Kinh-Thánh tham khảo:** Ê-sai 50; Gia-cơ 1; Gia-cơ 3;

Ngày 24 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:16-17 (3)

**Chủ đề:** *Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội.*

**Trọng tâm:** Khi nói cái tay, là nói đến một chi thể rất quan trọng của loài người xác thịt, là công cụ được điều khiển bởi bộ não mà người ta gọi là tâm trí và tâm trí này chịu sự điều khiển bởi bốn tánh của người ấy. Cùng một cỗ máy được vận hành bởi con người khác với được điều khiển bởi phần mềm đã được lập trình, vì sản phẩm do người ta làm ra trực tiếp bởi tâm trí sẽ khác với sản phẩm do máy được điều khiển bởi phần mềm đã được lập trình để vận hành máy để sản xuất hàng hoá, hoặc tinh vi hoặc đơn giản. Như vậy, tay của người ta không trực tiếp làm ra được vật chi, mà chính cái lòng, bộ não, tâm trí của người ta sai khiến tay của mình hành động theo ý mình. Người ta không thể chối bỏ trách nhiệm công việc do tay mình đã làm ra và như vậy, tự mỗi người tin Chúa phải tỉnh thức trước những sự hay chết của xác thịt mình, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng Lời phán ra khỏi miệng Ngài để tạo nên muôn vật và Lời của Đức Chúa Trời được ví cánh tay Hữu của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi người ta đã chế ra các loại máy hiện đại để làm theo lệnh điều khiển của phần mềm, thì người ta vẫn phải luôn kiểm tra nguồn điện, môi trường sản xuất cùng những sự có thể liên quan đến sự ổn định hoạt động của cỗ máy đó, nên người ta cũng chế ra các cảm biến để thông báo những sự bất thường về nguồn điện, nhiệt độ, tốc độ, nhiên liệu cùng các điều kiện khác tùy theo những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đã được chỉ định để bảo đảm an toàn cho máy móc, cho sản phẩm cùng cho môi trường của nơi sản xuất nữa. Vì tự cỗ máy đó không thể tự sửa chữa hay là tự khắc phục những sự cố thuộc về nguồn cung cấp cho từng chi tiết của máy, cũng như tự người ta không thể quản lý được những sự sẽ có thể xảy đến với mình qua các thông tin mà người ta được nghe, được thấy... Nói đến huyết vô tội nói đến sự sống của linh hồn người ta, mà loài người là thuộc về tạo vật của Đức Chúa Trời, vì thế cho nên bất luận một công việc gì hoặc bởi lời nói, hoặc bởi công việc, hoặc bởi hành động khiến người khác phải chết, thì các hành vi đó bị kể là sự giết người, hoặc cố ý hoặc vô ý. Rất nhiều người tự biến mình thành kẻ giết người khi họ nhảy vào ngôi vị của Môi-se, của A-rôn, làm giáo sư giả, làm tiên tri giả, thì những người đó vẫn phải lấy tội mình khiến những người khác cũng rơi xuống hố như mình.  
**Kinh-Thánh tham khảo:** Dân số ký 16; Mi-chê 7; Ma-thi-ơ 10;

Ngày 25 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:18

**Chủ đề:** Lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối,

**Trong tâm:** Bất luận công việc gì, lời nói nào nghịch lại Luật pháp thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời, thì những sự đó bị coi là sự ác, điều ác, vì những sự đó là chất độc gặm nhấm sự sống của linh hồn người ta. Như khi người ta đổ xăng, nhiên liệu cho xe mà nhiên liệu đó bị pha không đúng tiêu chuẩn an toàn cho động cơ của xe vậy, chiếc xe đó có thể vẫn chạy được nhưng không ổn định, và tùy thuộc vào chất người ta đã gian lận mà pha vào nhiên liệu đó mà có thể gây tai nạn gây thiệt hại hoặc cho con người hoặc cho tài sản mà chiếc xe đó đang chở. Trong thế gian đã có những tai nạn kinh hoàng bởi nhiên liệu kém chất lượng gây tai nạn rơi máy bay hoặc tai nạn chết người bởi thuốc giả len lỏi vào trong bệnh viện. Những cuộc hôn nhân tan vỡ bởi những thông tin giả mạo, những lời mách lẻo sai sự thật, thậm chí gây án mạng bởi những lời nói mang tính kích động đối với người bị bệnh tim, khiến người bị bệnh tim đó đột quy, hoặc gây chiến tranh, gây bất hoà giữa người này với người kia, hoặc trong gia đình người ta bởi những lời nói dối, những lời vu cáo. Những sự đó không tự động xảy ra, mà là những mưu ác nảy sinh từ trong lòng, trong trí của những người bị ma quỷ cầm buộc trong tội lỗi, như Lời Đức Giê-hô-va đã phán với dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ê-sai: *Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các người làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các người đã che khuất mặt Ngài khỏi các người, đến nỗi Ngài không nghe các người nữa. Vì tay các người đã ô uế bởi máu, ngón tay các người đã ô uế bởi tội ác; môi các người nói dối, lưỡi các người lăm bằm sự xấu xa. Trong các người chẳng có ai lấy lễ công bình mà kêu rêu; chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thầy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cử mang điều ác và đề ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện; ai ăn những trứng đó sẽ chết và nếu một cái trứng giập ra, sẽ nở thành rắn lục. Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra; công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn. Chân họ chạy đến điều ác, nòn nả làm đổ máu vô tội; tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại đến chốn là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công bình. Họ tự làm những lỗi quanh co: ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an!* Người tin Chúa đừng tự cho rằng, mình sẽ chẳng bao giờ làm điều đó! Người tin Chúa phải lấy mọi khí giới chiến để giữ của nhà mình, đó là con mắt, cái tai và cái miệng của mình phải được canh giữ bằng quyền phép của Luật pháp và của Lễ thật trải suốt cuộc đời của mình.

**Kinh-Thánh tham khảo:** Sáng thế ký 4; Ê-sai 59; Lu-ca 11;

Ngày 26 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:19

**Chủ đề:** Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.

**Trong tâm:** Làm chứng là sự kể lại, nói lại, chứng minh điều mà người ấy cho là mình đã nghe được, thấy được, biết được hoặc có được các vật chứng để chứng minh cho điều mình nói lại đó là đúng sự thật. Khi nói đến nhân chứng hay là sự làm chứng, là nói đến những sự đó có liên quan đến pháp luật và người ta phải chịu trách nhiệm về các lời chứng, vật chứng mà người ấy sẽ nói, sẽ đưa ra. Làm chứng gian nghĩa là những sự người ta thêu dệt, toan tính, lừa dối để thay đổi sự thật mang tính gian ác, hại người khác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không có một người nào làm chứng gian mà thoát khỏi án phạt của Đức Chúa Trời, dù việc làm chứng gian của người đó đạt được điều người ấy muốn được, như được người ta trả tiền, trả công cho sự làm chứng gian đó, như Lời Chúa đã chép rõ rằng: *Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.* Sự gieo sự tranh cạnh trong vòng mọi người cũng là sự làm chứng gian vậy, vì bất cứ sự gì thuộc về sự gian ác thì đều đến từ ma quỷ, như gieo sự nghi ngờ, sự vu cáo, sự vu khống, nói sai sự thật đều là men của thế gian, sẽ gây sự bùng nổ trong lòng, trong tư tưởng của những người nào đã nghe các lời vu cáo, lời vu khống gây tranh cạnh đó. Hậu quả của gieo sự tranh cạnh sẽ đến trên chính người đã gieo điều đó, bởi vì ma quỷ là kẻ lừa dối đã làm công việc này từ lúc ban đầu cho Ê-va và ma quỷ cũng là kẻ bị án phạt đời đời của Đức Chúa Trời và Ê-va là người đã tin theo lời giả dối của ma quỷ mà bị sự rửa sả cai trị. Nhưng người gieo lời vu cáo, lời vu khống cũng bị sự rửa sả bởi vì chẳng có sự gì giấu khỏi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời và người gieo đó cũng bị người ta cách ly, bởi vì ai gieo giống chỉ sẽ gặt giống ấy. Chứng gian là các thông tin mà người ta đã nói ra có mục đích khiến người khác tin theo điều mình đã nói, nghĩa là người nói lời gian dối dùng mưu ác của mình khiến những người khác tin theo điều mình để đạt mục đích của mình và điều đó là ác cho chính người đó và cho người bị vu cáo. Nhưng sự cuối cùng thì chính người gieo điều ác đó sẽ phải chịu hậu quả bởi chính điều người đó đã gieo, như Lời Chúa có chép: *Há có người nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên than lửa hực, mà chân mình lại chẳng bị phỏng chăng?* Người ta có câu: Cái kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Người tin Chúa hãy học thuộc câu này: *Tôi nói rằng: Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội; Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, Tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại.* Và: *Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.*

**Kinh-Thánh tham khảo:** Thi-Thiên 119;

Ngày 13 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:20-22 (1)

**Chủ đề:** Hồi con, hãy giữ lời răn (commandment) bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc (the law) của mẹ con. Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.

**Trong tâm:** Lời của Cha là nói về các mạng lệnh cùng các điều răn (commandment) trong Lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh. Lời của mẹ là bóng về Luật pháp của Đức Chúa Trời (the law) được rao giảng, được giảng dạy trong Hội-Thánh của Đức Chúa Jê-sus Christ qua các tông đồ của Chúa. Sự ghi tạc đây là bóng về sự nhờ cậy quyền phép của Đức Thánh Linh để được biết Lễ thật, vì Đức Thánh Linh sẽ ghi tạc nơi linh hồn loài người, là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Các mạng lệnh cùng các điều răn là điều mọi người tin Chúa phải thuộc và nhớ trong lòng, để trong bất kỳ hoàn cảnh thế nào, thì chúng ta vẫn phải sử dụng đến Luật pháp của Đức Chúa Trời để áp dụng trong các công việc của mình, dù công việc đó là dành cho mình hay là cho những người khác nữa, thì chúng ta cũng không có sự tây vạy, vì thân thể của chúng ta là đồ dùng cho sự công bình. Vì thế cho nên hãy tôn trọng thân thể mình, đừng làm ô-uế nó bởi bất kỳ điều gì, *Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.* Vì trong Lời của Đức Chúa Trời có thần linh và sự sống và Lời Đức Chúa Trời không ở nơi tâm trí, nhưng ở nơi linh hồn, là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, là ngọn đèn không được phép tắt, nghĩa là không được phạm tội, vì tội lỗi sẽ làm lu mờ sự sáng thậm chí có thể dập tắt nó, nếu phạm tội đến nỗi chết. Vì khi thân thể xác thịt người ta ngủ, thì Đức Giê-hô-va sẽ nói chuyện với linh hồn người ta qua các chiêm bao, qua những sự hiện thấy, vậy nên người tin Chúa phải kính sợ Danh Chúa và yêu mến Luật pháp của Đức Chúa Trời, vì nếu ai đó không biết Lời Đức Chúa Trời, thì họ không thể hiểu được những sự được tỏ ra cho họ qua chiêm bao. Khi Lời của Đức Chúa Trời được giữ trong lòng chúng ta trong sự tôn trọng, trong sự trông cậy, thì Đức Thánh Linh sẽ nói chuyện với linh hồn của chúng ta qua những Lời chúng ta đã nhận được và khi chúng ta suy gẫm. Chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn linh hồn chúng ta vào trong các phòng của Ngài, là vào trong cấu trúc của Lời Đức Chúa Trời, vì Lời Đức Chúa Trời được ví là cây sự sống, là cây thì phải có gốc, có ngọn nên được gọi là các phòng của Ngài (của Lời Đức Chúa Trời). Khi chúng ta yêu mến Lời Chúa, Lời Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng trong lòng chúng ta và quyền lực của sự tối tăm không thể làm hại chúng ta được.

**Kinh-Thánh tham khảo:** 2 Sử ký 16; Thi-Thiên 18; Ê-sai 62; Giảng 1;